

Er is iets wat een moeder heeft
en wat geen mens op aarde
aan goedheid ooit vergaarde;
een licht dat in haar ogen leeft
en 't moederhart dat altijd geeft.



VROOM AANDENKEN AAN

Julia VERHELST

Weduwe van Michel DERIEMAEKER

geboren te Nukerke op 9 juni 1908
en godvruchtig overleden te Nukerke
op 20 november 1994,
gesterkt door het sakrament der zieken.

In deze zelfde maand november, nog in rouw over vader, verdubbelt ons verdriet, omdat nu ook moeder ons verliet.

Het leven had haar niet gezegend met veel gezondheid. De doornenkroon van de ziekte droeg ze immer mee. Maar na de beproeving wacht de kroon van zege en het eeuwige licht van God: zo is zijn belofte.

Samen met vader, is moeder, bomma, zeggen de kleinkinderen, oud mogen worden dankzij bompas steun en nooit aflatende liefde. Bijna zeventig jaar mochten ze lief en leed delen, vreugde en verdriet.

Hun mooiste uren waren in de familiekring, in het

geluk van elkaars nabijzijn.

Toen ze samen het sakrament van de zieken hadden ontvangen nam moeder afscheid: «We zijn nu alle twee gereed om naar de hemel te gaan» en «Ik ga sterven: Gij zijt allemaal bedankt.»

Hun liefde voor ons is onvergetelijk en blijft onuitwisbaar in ons gedrukt. Moge onze liefde hen vergezellen naar God, naar het andere leven waar wij allen eens mogen thuiskomen, en elkander weervinden voor goed.

Onze-Lieve-Vrouw en H.Rita breng ons weer samen bij God onze Vader.

Robert en Cecile DERIEMAEKER-AELVOET,
kinderen en kleinkinderen,
Norbert en Mariette DERIEMAEKER-GEENENS,
kinderen en kleinkinderen,
Hubert en Cecile DERIEMAEKER-DE WEER,
kinderen en kleinkinderen,
De families VERHELST, DERIEMAEKER, CORNELIS,
BATTEAUW en RADIS,

danken voor uw intens medeleven.

.....
Drukk. De Riemaker, Sint-Lievens-Houtem



Het verdriet
bij je heengaan
is groot, maar in
ons hart blijf je
verder leven.